

Rond de vieringen

Zondag 12 april, de eerste zondag na Pasen heeft als naam 'Quasimodo geniti', 'Als pasgeboren zuigelingen'. Die naam komt uit 1 Petrus 2:2, de antifoon bij Psalm 81. Dat heeft alles te maken met degenen die gedoopt zijn in de Paaswake, een nacht bij uitstek om de doop te vieren of te gedenken. Zij droegen tot deze dag hun witte doopkleden, en voegen zich nu bij de gemeente om verder te delen in de paasvreugde die alle zeven weken tussen Pasen en Pinksteren vervult. Voorganger is deze zondag mw. ds. C.R.B. Karrer-Grube, predikant van de ELG Utrecht, organist is dhr. E. Fredriks. De collecte is bestemd voor de diaconie.

De schriftlezing zal zijn Evangelie volgens Johannes 20:19-31. Er zijn vele berichten over de verschijning van Jezus als Opgestane. Kennelijk ervaren de leerlingen en vrienden van Jezus op heel verschillende manier dat hij niet in de dood gevangen blijft, maar leeft en hun nabij is. Het verhaal in het Johannesevangelie boeit mij bijzonder. Alle nadruk ligt erop dat Jezus zijn wonden toont en zelfs laat raken. Juist de tekenen van zijn kwetsbaarheid en menselijkheid laten de leerlingen en vooral Tomas erkennen dat God in hem aanwezig is. Daarover wil ik gaan nadenken. Wat betekent dit voor ons die wij toch allen - anders dan Tomas - 'niet zien en toch geloven'? Welke betekenis hebben de wonden in ons leven als we 'uitgezonden worden om te vergeven' zoals Jezus tegen zijn leerlingen zegt?

mw. ds. C.R.B. Karrer-Grube

Op *zondag 19 april* gaat voor ds. H.K. Zijlstra uit Creil, organist is dhr. E.M. Vliem. De collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. In Johannes 21:15-24 komt de vraag van Jezus aan de orde aan zijn bijzonder wispelturige discipel Petrus om leiding te geven aan Zijn volgelingen. Hij, die toen het er echt op aan kwam in het leven van Jezus deed alsof hij Hem niet kende. Waarom vraagt Jezus juist hem? Het is een zeer eigenaardig verhaal dat we zondag gaan horen. Duister handelen kan veranderen in levend licht. Daarover gaat ook ons zondagslied, lied 986 uit het Nieuwe Liedboek.

ds. H.K. Zijlstra

Bloemen van de altaartafel

Op 15 maart waren de bloemen voor dhr. en mw. Van Wijk voor hun nimmer aflatende inzet voor de kapel. Op 22 maart waren de bloemen voor mw. Hofstee, als welkom thuis na een verblijf in het ziekenhuis. En op 29 maart gingen de bloemen naar dhr. J. Lijftogt, één van onze organisten. Hij herstelt thuis na een ziekenhuisopname.

Leerhuis

Donderdag 16 april om 10.00 uur is er weer een leerhuis in de benedenzaal van de kapel. Drs. J.H.J. Lotterman verzorgt die morgen een inleiding over bijbelse antropologie. Antropologen wijzen ons erop dat in de tijd van de bijbelschrijvers een mensbeeld vooral religieus werd bepaald en dat de cultuur niet zonder dat diepste

religieuze besef kan worden verklaard. We gaan kijken of dit mensbeeld en deze culturele achtergrond ook nu nog vragen stelt aan onze wijze van samenleven.

Serie Religie en Cultuur in het Witte Kerkje

Op dinsdag 21 april is er een 'lutherse' avond in de serie 'Religie en cultuur' van het Witte Kerkje. Ds. Klaas Touwen, predikant van de ELG Arnhem, houdt die avond een inleiding. Hoewel één kerkgenootschap, verstaan lutheranen en calvinisten elkaar niet vanzelfsprekend. Een calvinist die teruggrijpt op zijn geloof, bedoelt daarmee een rugzakje, zijn geestelijk bezit, een lutheraan die van geloof spreekt bedoelt een infuus dat ingebracht moet worden. Wat een lutheraan belijdt van de opgestane Christus, heet in het calvinisme al gauw de heilige Geest. Voor een calvinist is de rechtvaardiging van de zondaar verzoeningsleer, voor een lutheraan incarnatietheologie, samengevat als 'de vrolijke ruil'.

De avond begint om 20.00 uur en wordt rond 22.00 uur afgerond. Er wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd. Voor informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot ds. Els van der Wal, tel. 06 42557899, vent.hwk@gmail.com.

Naast het leerhuis op de derde donderdag van de maand, en de samenwerking bij bijzondere activiteiten als de vesper op Hervormingsdag en de Adventsmorgen voor ouderen is dit een nieuwe gezamenlijke activiteit van de ELG en het Witte Kerkje. Fijn dat de samenwerking zo steeds meer gestalte krijgt. We hopen op een behoorlijke lutherse deelname aan deze avond. Mocht vervoer een probleem zijn, neemt u dan even contact op met ondergetekende, dan proberen we iets te regelen.

Een hartelijke groet,

Carola van Zanten

FOTO

Stilte ... rondom ...

We waren te gast in het St. Liobaklooster te Egmond-Binnen. Het gebouw en de stille omgeving geven rust en nodigen uit tot bezinning. Het Liobaklooster vormt een monastieke Benedictijner Zustersgemeenschap. Het klooster wordt gedragen door een biddende gemeenschap van kloostervrouwen. Elke dag bij het luiden van de kloosterklok komen ze bijeen in de kapel voor de gebedstijden:

06.30 uur	metten
09.00 uur	lauden
12.15 uur	middagdienst
17.30 uur	vespers
20.00 uur	completen

Wij als gasten zijn hartelijk welkom om deze gebedstijden met hen mee te vieren. De liturgie is in het Nederlands waarbij de psalmen in beurtzang door de zusters gezongen worden; de eucharistieviering is in het Latijn waarbij een priester voorgaat. Verder besteden de kloosterzusters aandacht aan ambachtelijk werk, zoals weven, batikken, pottenbakken, beeldhouwen en edelsmeden. Ze koken hun eigen maaltijd en ook voor de gasten. Wij gasten gebruiken de maaltijden niet gezamenlijk met de zusters, maar verblijven in het gastenverblijf. Daar komt de gastenzuster ons de maaltijd brengen en neemt even tijd voor persoonlijke aandacht.

Tussendoor is er voor ons tijd voor een strandwandeling en om in het plaatsje Egmond-Binnen de abdijkerk met de tombe van Graaf Floris I en de glas-in-lood ramen vol symboliek te bezoeken, of in de kloostertuin te vertoeven met de zorgeloze vogels. We hebben met elkaar een paar heerlijke dagen gehad in het St. Liobaklooster. Een devote ervaring die we niet graag hadden willen missen.

Marijke van Wijk

Diaconaal project 2015

Na afloop van de dienst op zondag 19 april komen Henk van Schalen en Klaaske van Leussen van de Stichting Anak-anak Lombok Timur, ons alles vertellen over het diaconaal project van dit jaar.

Diaconaal Project 2014

Het diaconaal project 2014 was bestemd voor de Stichting LEF die een school bouwde in Gambia. Dit gebeurde in een gebied dat tot nu toe verstoken was van enige vorm van onderwijs. Onze uiteindelijke bijdrage was € 1.286 en voor dit geld zijn leermiddelen gekocht voor de leerlingen.

Na 21 april wordt er met ons een afspraak gemaakt met de secretaris van de Stichting LEF. Hij zal dan een presentatie geven over de introductie van de leermiddelen op de school.

Financiën

Stand financiële middelen 2015 tot nu:

- Vrijwillige bijdragen: tot 27 maart ontvingen wij € 13.298 op rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.
- Voor het onderhoudsfonds kwamen er giften binnen van mw. H.H.M. M, te Z. van € 25 en mw. M.A.M. – B. te Z. € 91 op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.
- Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 29 maart € 122 op. Het betreft een project van de Stichting Anak-Anak Lombok Timur in Indonesië. Op zondag 19 april zal er na de dienst een korte presentatie zijn van het project in de benedenzaal van de kapel. Er komt in de loop van het jaar ook nog een pagina Uitgelicht in Opgang over het project. Giften voor het project zijn

welkom op rekeningnummer NL09 INGB 0000 3833 96 van Lutherse Diaconie Zeist.

Alle gevers onze hartelijke dank!

Website ELG Zeist

Voor meer informatie in en rond de ELG Zeist verwijzen wij ook naar onze website www.lutherkapel.nl.

Met hartelijke groet,

Herman Hamers
Voorzitter